



Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare

Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi

[Descargar](#)

[Leer En Linea](#)

Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi

Sheykh Nazim al Haqqani an Naqshbandi är en av de andliga mästarna i den stora och betydande Naqshbanditariqan. Han har skrivit om sufism i över 80 böcker som är översatta till olika språk. Eftersom han befriar människor från depression och får dem att känna frid i hjärtat kommer människor från olika grupper till honom; fattiga, rika, affärsman, läkare, artister, psykiatriker, politiker, kungar och ledande personligheter, och de ber alla om hans råd och förbön, dua. Han är en vän till Gud som räcker sin hand åt alla som behöver hjälp i livet. Boken är baserad på ljudinspelningar av föreläsningar som hållits av Sheykh Nazim al-Haqqani under åren, redigerade med Sheykh Nazims tillåtelse under överinseende av hans son, Sheykh Mehmet Adil. Målet har varit att underlätta läsningen, men samtidigt bevara Sheykh Nazims unika stil och mångfacetterade sätt att uttrycka sig. Ur Simon Sorgenfreis recension i Tidskriften Kulturen 2012-07-06 Sufism – ett urval föreläsningar av en sufimästare består av nedskrivna sohbet – andliga samtal – och är intressant läsning för alla som intresserar sig för sufism. Sheykh Nazim gör bruk av traditionens berättarskatt, men vågar samtidigt ta sig friheter med den för att göra läran relevant i samtiden. Han för fram ett huvudsakligen praktiskt budskap. Föreläsningarna är exempel på en levande sufism som är tänkt att omforma människors liv från grunden. Det är också en samling karameller som många nog kan uppleva som aningen bittra. Sådär kan det lyda: De personers själar som inte godtar Koranens budskap kan liknas vid fångar, bortglömda i sitt fängelse. De människor som saknar förbindelse med och intresse för Islam kan alltså liknas vid dem som är fängslade och bortglömda. De kommer att förbli i en 'ocean av mörker'. De kommer att säga: 'Jag vantrivs, jag känner mig uttråkad.' Bland muslimer är det få vars själar vantrivs. Bokens främsta styrka ligger i att den presenterar ett uttryck för islam som har och har haft en oöverskådlig betydelse för muslimer, men som är litet känd bland svenskar i gemen. En svaghet består i att sohbet är en ögonblickets konst, och är tänkt att fungera som en sorts andlig guidning eller rådgivning för en begränsad grupp människor. Det är pågående samtal mellan mästare och elever. Därför tror jag att Sufism – ett urval föreläsningar av en sufimästare är tänkt att främst attrahera redan praktiserande sufi-muslimer i Sverige. Men det gör den inte till mindre intressant läsning för alla som på olika sätt är intresserade av islam och sufism.

 [Descargar Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare ...pdf](#)

 [Leer en linea Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare ...pdf](#)

Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare

Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi

Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi

Sheykh Nazim al Haqqani an Naqshbandi är en av de andliga mästarna i den stora och betydande Naqshbanditariqan. Han har skrivit om sufism i över 80 böcker som är översatta till olika språk. Eftersom han befriar människor från depression och får dem att känna frid i hjärtat kommer människor från olika grupper till honom; fattiga, rika, affärsman, läkare, artister, psykiatriker, politiker, kungar och ledande personligheter, och de ber alla om hans råd och förbön, dua. Han är en vän till Gud som räcker sin hand åt alla som behöver hjälp i livet. Boken är baserad på ljudinspelningar av föreläsningar som hållits av Sheykh Nazim al-Haqqani under åren, redigerade med Sheykh Nazims tillåtelse under överinseende av hans son, Sheykh Mehmet Adil. Målet har varit att underlätta läsningen, men samtidigt bevara Sheykh Nazims unika stil och mångfacetterade sätt att uttrycka sig. Ur Simon Sorgenfreis recension i Tidskriften Kulturen 2012-07-06 Sufism – ett urval föreläsningar av en sufimästare består av nedskrivna sohbet – andliga samtal – och är intressant läsning för alla som intresserar sig för sufism. Sheikh Nazim gör bruk av traditionens berättarskatt, men vågar samtidigt ta sig friheter med den för att göra läran relevant i samtiden. Han för fram ett huvudsakligen praktiskt budskap. Föreläsningarna är exempel på en levande sufism som är tänkt att omforma människors liv från grunden. Det är också en samling karameller som många nog kan uppleva som aningen bittra. Sådär kan det lyda: De personers själar som inte godtar Koranens budskap kan liknas vid fångar, bortglömda i sitt fängelse. De människor som saknar förbindelse med och intresse för Islam kan alltså liknas vid dem som är fängslade och bortglömda. De kommer att förbli i en 'ocean av mörker'. De kommer att säga: 'Jag vantrivs, jag känner mig uttråkad.' Bland muslimer är det få vars själar vantrivs. Bokens främsta styrka ligger i att den presenterar ett uttryck för islam som har och har haft en oöverskådlig betydelse för muslimer, men som är litet känd bland svenskar i gemen. En svaghet består i att sohbet är en ögonblickets konst, och är tänkt att fungera som en sorts andlig guidning eller rådgivning för en begränsad grupp människor. Det är pågående samtal mellan mästare och elever. Därför tror jag att Sufism – ett urval föreläsningar av en sufimästare är tänkt att främst attrahera redan praktiserande sufi-muslimer i Sverige. Men det gör den inte till mindre intressant läsning för alla som på olika sätt är intresserade av islam och sufism.

Descargar y leer en línea Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi

154 pages

Download and Read Online Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi #G6STQROCDN5

Leer Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare by Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi para ebook en líneaSufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare by Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi Descarga gratuita de PDF, libros de audio, libros para leer, buenos libros para leer, libros baratos, libros buenos, libros en línea, libros en línea, reseñas de libros epub, leer libros en línea, libros para leer en línea, biblioteca en línea, greatbooks para leer, PDF Mejores libros para leer, libros superiores para leer libros Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare by Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi para leer en línea.Online Sufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare by Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi ebook PDF descargarSufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare by Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi DocSufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare by Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi MobipocketSufism : ett urval föreläsningar av en sufimästare by Sheykh Nazim Al Haqqani An Naqshbandi EPub

G6STQROCDN5G6STQROCDN5G6STQROCDN5